

Uit een boek van Bonaventura Rebstock († 1959) *

Ik en de Vader zijn één (Joh. 10,30),
één in macht, één in liefde, één in heiligheid,
want één in wezen en leven.
Met dit eenvoudige zinnetje
heeft de Heer de sluitsteen toegevoegd
aan alles wat Hij tot dan toe geopenbaard had.
Alles, wat Hij bij Johannes
in zijn rede over zijn uitgaan van de Vader
en zijn eenheid met Hem gezegd had,
dat vindt hier zijn uiteindelijke verduidelijking en bevestiging.
Ik en de Vader zijn één.
Daarmee is het geheim van de drievoudige God,
van een veelheid van Personen in de eenheid van natuur
voor het eerst onverhuld uitgesproken.
"Ik en de Vader",
dat zijn twee afzonderlijke Personen.
Zij zijn niet numeriek één
maar één in het ene wezen van God,
dat zij beiden gemeenschappelijk bezitten.
Daarmee is een bres geslagen
in het starre monotheïsme van het Oude Verbond.
In de ene God verschijnen twee Personen.
Deze openbaring is waarlijk nieuw.
Ze moest de toehoorders verrassen.
De heerlijkheid van de nieuwe openbaring echter
is de verschijning van God in zijn Zoon
en daarin de ontsluiting van Gods innigste wezen
en leven in het geheim
van de allerheiligste Drie-eenheid.

* EV 239 Bonaventura Rebstock Von Wort des Lebens . II blz. 126-127.
(bij Joh. 10, 22-30)