

Uit een werk van de heilige Petrus Canisius († 1597) *

Wat was de beweegreden tot de komst van de Heer?
Zijn overgrote liefde en onmetelijke barmhartigheid.
Uit eigen beweging kwam Hij het menselijk geslacht bezoeken,
dat zo rampzalig in de macht van Satan was gevallen,
en Hij wilde herstellen wat verloren was.
Niet slechts werd Hij mens,
maar ook middelaar tussen God en de mensen,
teneinde de vijanden van God met God de Vader te verzoenen.

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven,
om ons te verlossen van alle ongerechtigheid
en ons voor Zich te zuiveren
tot een uitgelezen volk, ijverend voor goede werken.
Hij kwam als herder zoeken naar het afgedwaalde schaap.
Hij kwam evenals Jozua,
de ballingen naar het vaderland terugvoeren,
Als de middagzon kwam Hij hen,
die in duisternis zitten en in de schaduwen van de dood,
bestralen met zijn licht.
God is mens geworden
om de mens in zekere zin tot God te maken,
deelachtig aan de goddelijke natuur,
opdat wij zouden worden
rechtvaardigheid Gods in Hem.

Wat was de aanvang en als de dageraad van zijn komst?
De aartsengel Gabriël
werd door de Allerhoogste uit de hemel gezonden
om met Maria,
de gezegende maagd te onderhandelen
over haar Moederschap van God,
de Verlosser.
Door de medewerking
van de Vader en de heilige Geest ontving de Maagd
en is de Zoon van God mens geworden.

Zo geschiedt in één enkel ogenblik
wat engelen noch mensen kunnen doorgronden:
het Woord wordt vlees.

* **Petrus Canus**, Bemerkingen over de evangeliëlezingen, 30 Fribourg, Gemperlini 1595