

Homilie van de heilige Gregorius van Nazianze (+ 390)

Er is één God, zonder beginsel en zonder oorzaak.
Niets omgrent Hem, want niets is er vóór Hem, en niets na Hem.
Hij omsluit alle tijden. Hij is zonder grenzen.
Onmetelijk Vader van een enige Zoon, onmetelijk groot en goed zoals Hij.
Bij het voortbrengen van deze Zoon
ondergaat Hij niets van wat het vlees aangaat, want Hij is geest.
Een ander is nog God, maar Hij is niet anders in zijn goddelijkheid:
het is het Woord van God.
Hij is de levende afdruk van de Vader;
Zoon gelijkend op de Vader, die niet wordt voortgebracht;
enige Zoon van de Enige. Beiden zijn van gelijke waardigheid.
De één blijft geheel en al Vader; de ander, de Zoon, maker en meester van de wereld,
is de macht van de Vader en zijn gedachte.
Tenslotte is er één Geest: God die voortkomt uit de goede God.

De Zoon heeft mij gered zonder iets te verliezen van zijn goddelijkheid.
Als geneesheer heeft Hij zich over mijn ontstoken wonden gebogen.
Hij was sterfelijk, maar Hij was God,
afstammeling van David en Schepper van Adam,
Hij bezat vlees, Hij heeft een moeder, maar zij is maagd.
Hij was slachtoffer, maar ook priester, priester en toch God.
Hij offerde aan de Vader zijn bloed om de gehele wereld te zuiveren.
Op het kruis werd Hij gedragen, maar de nagelen doorstaken de zonde.
Hij kwam onder de doden, maar verrees uit de doden,
en riep hen die vóór hem gestorven waren, terug tot het leven.
In Hem was menselijke armoede, in Hem de onlichamelijke rijkdom.

Vat moed! Waarom talmt gij?
Bezing ook de glorie van de Geest.
Scheid in uw preken niet wat de natuur niet heeft gescheiden.
Laten we vol vreze de grootheid van de Geest belijden.
Hij is God met God.
Door hem heb ik God gekend.
Hij is onbetwistbaar God en Hij vergoddelijkt mij hier beneden.
Hij is almachtig en schenkt vrijgevig verschillende gaven.
Hij inspireert het lied van de gemeenschap der heiligen.
Hij komt van de Vader, goddelijke en vrije energie.
Hij is niet de Zoon,
want één is de zeer goede Zoon van de zeer goede Vader,
maar Hij valt niet buiten de Godheid:
Hij deelt in de heerlijkheid.