

Uit een werk van de heilige Franciscus van Sales († 1622) •

Het bezit dat we hebben is niet het onze.
 God heeft het ons gegeven om het te bewerken
 en wil dat we het vruchtbaar en nuttig maken...
 Geef dus altijd van harte
 een deel van uw bezittingen aan de armen...
 Het is waar dat God het u terug zal geven,
 niet alleen in de andere wereld,
 maar in deze,
 want er is niets beters
 wat onze zaken laat opbloeien
 dan de aalmoes;
 maar tijdens het afwachten
 dat God het ons teruggeeft,
 zult u al armer zijn
 door hetgeen u gegeven hebt,
 en is de aalmoes een heilige en rijke verarming.

Heb de armen en de armoede lief,
 want uit die liefde wordt u werkelijk arm,
 daar, zoals de Schrift zegt:
 ‘Men wordt wat men liefheeft’ (cf Hos 9,10).
 De liefde maakt de geliefden gelijk:
 ‘Ik ben zwak met de zwakken’, zegt Paulus (2 Kor 11,29).
 Hij had kunnen zeggen:
 ‘Wie is arm met wie ik niet arm ben?’,
 omdat de liefde hem zo maakte
 als degenen van wie hij hield.
 Als u dus van de armen houdt,
 dan zult u werkelijk deelnemer aan hun armoede zijn,
 en arm zoals zij zijn.

Beweegt u vaak onder hen;
 heb er vreugde aan om hen bij u thuis te zien
 en om hen te bezoeken;
 spreek graag met hen,
 en wees gelukkig als ze u benaderen
 in de kerk, op straat of elders.
 Wees eenvoudig van taal met hen,
 spreek tot hen als met een vriend,
 maar wees goedgeefs,
 geef hen volop van uw bezit,
 omdat u er een grotere overvloed van heeft.

• **Franciscus van Sales**, Inwijding in het devotionele leven, derde deel, H. 15
 (*bij Mc, 10,28-31*)