

## Uit een homilie van de zalige Guericus van Igny († 1157) •

De mens werd geschapen om zijn Schepper te dienen.  
 Wat past immers beter dan Degene te dienen  
 die u op de wereld heeft gezet,  
 zonder wie u niet kunt bestaan?  
 En wat maakt gelukkiger dan om Hem te dienen,  
 aangezien Hem dienen, 'groot worden' is?  
 Maar de mens heeft tegen zijn Schepper gezegd:  
 "Ik zal niet dienen" (Jer. 2,20).  
 Dan zal Ik jou dienen,  
 zegt de Schepper tegen de mens.  
 Ik zal je dienen, Ik zal je de voeten wassen"...

Ja, Christus "de goede en trouwe dienaar" (Mat. 25,21),  
 U hebt werkelijk gediend,  
 U hebt in alle vertrouwen en waarheid,  
 in alle geduld en standvastigheid gediend.  
 Zonder lauwheid, hebt u zich  
 als een held die zijn baan wil gaan (Ps. 19,6)  
 op weg naar de gehoorzaamheid gezet,  
 zonder bedrieglijk voorwendsel,  
 heeft u ons uit overvloed gegeven,  
 na zulk een grote vermoeidheid,  
 hebt u uw eigen leven gegeven;  
 zonder mopperen, geseseld en onschuldig,  
 hebt u de mond niet geopend (Jes. 53,9).  
 Maar deze Denaar, ik vraag het u,  
 welke waardige handelingen heeft Hij niet vervuld?

Ja, mijn Heer,  
 U hebt veel geleden om me te dienen;  
 het zou rechtvaardig zijn  
 als U voortaan rust neemt,  
 en dat uw dienaar, op zijn beurt,  
 zich inzet om U te dienen;  
 nu is hij aan de beurt. Heer,  
 U hebt deze opstandige dienaar overwonnen;  
 ik steek mijn hand uit om uw boeien te ontvangen,  
 ik buig het hoofd om uw juk te ontvangen.  
 Laat toe dat ik U dien.  
 Ontvangt mij als uw dienaar voor eeuwig,  
 hoewel een nutteloze dienaar,  
 als uw genade niet met mij is  
 en niet onophoudelijk aan mijn zijde werkt (Wijsh. 9,10).

---

• Zalige Gueric d'Igny. Eerste overweging over palmzondag  
 (bij Mc. 10,32-45)