

**Uit een werk van P. Daher\***

De heldhaftige trouw aan zijn Regel,  
dat is het geheim  
van het geestelijk leven van pater Charbel,  
en dát ook  
is het meest schitterende van zijn wonderen.  
Welnu,  
wat is het meest wezenlijke doel van de Regel?  
Het is:  
Christus zoeken en één met Hem worden,  
Hem beminnen en Zijn heil aan zich laten geschieden.  
Wáár kan men Hem beter ontmoeten, met zekerheid?  
“In uw mysteries, daar vind ik U”, zegt de H. Ambrosius.

De H. Eucharistie  
als de bron, het centrum  
en het einde van alle Christusmysterieën,  
ja, vooral dáár is het  
dat Charbel de ontmoeting  
met de Verlosser zal verwerklijken.  
Voor hem was zijn Regel beleven:  
zijn Mis beleven, leven als offerande.

Zijn professie,  
die elke dag opnieuw geactualiseerd werd,  
maakte van hem een slachtoffer.  
Hij gaf zich eens en voor altijd, geheel en al!  
Zijn wil door de gehoorzaamheid,  
zijn hart door de zuiverheid,  
zijn geest door de armoede.  
Wéggeven, dat was in één woord Pater Charbel.  
Het hoogtepunt van het Evangelie  
en van het Christendom wordt getekend  
door het offer van de verlossende Liefde.

Dit Offer is ook het Offer van de Kerk,  
het levende Lichaam van Christus,  
waarvan de leden deel hebben  
aan het mysterie van haar goddelijke Verlosser.  
Ieder van ons  
wordt uitgenodigd zijn kruis op te nemen.  
Charbel werd geroepen Hem te volgen  
in zijn verborgen leven  
en in zijn opoffering.

---

\* P. Daher, Vie, survive et prodigees de l'ermite Charbel Makhlof. Paris Editons Spes. Imprimatur 1953.  
UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem

