

**Uit een tekst voor het Titus Brandsma memorial in Nijmegen**

Rafaël Tjihuis,  
die het kamp Dachau overleefde, schrijft:  
'Titus,  
met zijn aangeboren vriendelijkheid  
tracht door praten  
nog iets bij de kampbewakers te bereiken  
Naderhand zeg ik dan wel eens tegen Titus:  
"Praat toch niet met die kerels,  
U bereikt er toch niets mee, hoogstens een pak slaag!"  
Maar dan antwoordt hij:  
'Daarom moet je het niet laten,  
want wie weet,  
misschien blijft er wel iets van hangen'. '  
Men moet voor deze mensen bidden'  
hoor je hem vaak zeggen,  
'opdat ze tot inzicht komen'.

Ruim 20 jaar voor zijn verblijf in Dachau  
heeft Titus Brandsma een lijdensmeditatie geschreven  
bij de kruiswegstaties van Albert Servaes.  
Scherp beschrijft hij daarin  
hoe het gemoed van de mens in opstand komt  
tegen de ontterende ontluistering van het lijden.  
Hoe een mens het liefst daarvoor wil vluchten,  
weg van het kruis  
naar de zegevierende verlosser van de verrijzenis.  
Titus ziet echter  
juist in die uiterste ontluistering van een mens een weg.  
Hier kan de liefde  
werkelijk aan het licht komen  
als alle gerichtheid op het zelf  
daarin geen deel meer heeft  
en de alteriteit van de Ander wordt omhelsd.

Titus schrijft bij de derde statie:  
'In uw zwakheid hebt Gij de wereld overwonnen.  
Laat ik mét U zwak zijn  
en diep mij bukken onder de zwaarte van het leven.  
Nietig en gering zijn in het oog van de wereld  
en met U weer opstaan tot nieuw lijden,  
totdat mijn dood  
de bekroning zal zijn van mijn offer'.