

Trappistinnen van Koningsoord

Alles ademt één verlangen...

Abdij nieuwsbrief | juli 2024



Eindelijk begin ik dan met de eerste Abdij nieuwsbrief. Het heeft lang geduurd. Koudwatervrees is een reden, zoveel dingen te doen is een andere reden. Waar zal ik beginnen? Graag wil ik u graag van harte welkom heten! Als eerste bericht heb ik te melden dat wij zeer feestelijk het Zilveren Porfessiejubiläum van Zr. Julian hebben gevierd. Eerst in onze gemeenschap op dinsdag 21 mei. 25 mei hebben we een plechtige eucharistie gevierd samen met de familie van Zr. Julian. Het feest heeft de hele dag geduurd.



Kaarsenmakerij



Enkele maanden geleden kregen we de kans een ambachtelijke kaarsenmakerij over te nemen. Na communautaire beraadslaging zijn we erop ingegaan. Het geheel wordt nu geïnstalleerd in de 'smidse', waar onze auto's, fietsen en tuinwerktuigen staan. Er is voldoende plaats om een mooie ruimte af te schermen. De kaarsenmakerij zal ons in staat stellen om monastiek handwerk te hebben, dat het hoofd leeg maakt van allerlei gedachten opdat er een eenduidige concentratie is. We zien er naar uit. We hopen dat het in oktober bedrijfsklaar zal zijn. En dan moet het nog goed geleerd worden. We willen gaan voor kwaliteit. Een echte uitdaging.

Op de foto de carroussel waar de draden aan komen te hangen voor het dompelen in de pot die wegens de lengte de grond in moest.

Synodaliteit in de gemeenschap

31 mei en 1 juni was Jos Moons, jezuïet, bij ons. Hij was gevraagd ons te helpen bij het beantwoorden van een vraag uit de Orde iets te schrijven over hoe wij als monialen het synodale proces in praktijk brengen. Wij baden en reflecteerden over de vraag: watervaar ik als positief en wat als negatief waar het mijn bijdrage betreft aan het leven van de gemeenschap. Na zorgvuldig naar elkaar geluisterd te hebben, stelden we een tekst op. Dit was een positieve ervaring voor ons om naar binnen te luisteren hoe iets is voor ieder van ons. En te luisteren naar wat dat naar boven bracht bij ieder van ons. De manier waarop we dit deden was nieuw voor ons: tijd geven aan stilte, gebed en reflectie in het tot stand brengen van een werkelijk antwoord op een uitnodiging. In het getijdengebed erna waren we er hoorbaar verheugd over.



Hoogfeest van Sint Benedictus

Op het Hoogfeest van Sint Benedictus, 11 juli, kwam Benedictus op bezoek bij zijn zus Scholastica, de gemeenschap van Zundert kwam op bezoek in Koningsoord. Dat is een gebeurtenis die niet vaak voorkomt. Het was een heel broederlijk en zusterlijk gebeuren. We vierden samen de eucharistie ter ere van Sint Benedictus. Een mooie liturgie met een prachtige homilie van Dom Guido. Na een aperitief genoten we een heerlijk diner op het terras van het gastenhuis. Het weer was feestelijk en warm. Wat een geluk, want de volgende dag regende het pijpenstelen. Na een rondgang in de abdij en op Koningsakker was een verfrissing met ijs en frisdrank heel welkom. Het was een zeer geslaagde dag die vreugde bracht in het hart.



Bezoek leden 'Interessegebied Religie'

Zaterdagmiddag 6 juli kregen we bezoek van een groep van 30 blinden en slechtzienden met begeleiders die lid zijn van bovengenoemde groep. Zij wilden iets weten over ons leven en over de kerk. Vertellen over ons leven gaat goed, maar vertellen over de kerk dat kan, maar hoe moeten zij dat 'zien'. Wij nodigden hen uit om alles te voelen. Daar werd graag gebruik van gemaakt. Het was ontroerend te zien hoe zij konden genieten van wat hun handen hen vertelden. Er was een korte gebedsdienst met zang opgesteld door de organisatoren van deze dag. Met volle stem werd er samen gezongen. Na een kopje thee en een bezoek aan de winkel is ieder weer huiswaarts gekeerd. Een bijzondere gebeurtenis voor ons. En wij hopen ook voor onze bezoekers.

Foto: het Verrijzeniskruis in de kerk is niet alleen geschilderd maar ook ingekerfd door de kunstenaar. Het maakte dat het 'gezien' kon worden.



Wat komen gaat

Niet vergeten: zaterdag 3 augustus is de **KLOOSTERMARKT!** vanaf 11 uur tot 17 uur. Om 17 uur zijn de Vepsers, waar u ook van harte welkom bent.

Van 13 tot 15 september is er een **stilteweekend voor jongeren**. Het weekend wordt begeleid door een van ons. Leeftijd tussen 18 en 30 jaar. U kunt u opgeven via onze website.

Van 27 tot 29 september zal er een **meeleefweekend** zijn voor allenstaande vrouwen die een religieuze roeping overwegen. U kunt u opgeven via onze website.



Contact met de zusters

Abdij Koningsoord
Johannaheoeweg 79 | 6816 VG Arnhem
receptie@koningsoord.org
026 – 446 48 86



Website Facebook Instagram

[Doneer aan de zusters >](#)

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u econome@koningsoord.org toe aan uw adresboek.

