

Uit de Proloog op ‘De Grote Regel’ door de heilige Basilius († 379) •

Broeders en zusters,
laten we niet onbezorgd en slap blijven,
laten we niet steeds gemakkelijk
die dingen naar morgen of nog later verzetten,
om ons aan het werk te zetten.
“Dit is de gunstige tijd, zegt de apostel Paulus,
nu is het de dag van het heil” (2Kor 6,2).

Nu is het de tijd van het berouw,
later zal het de tijd van de beloning zijn,
nu is het de tijd van de volharding,
er komt een dag van troost.
Nu wil God hen te hulp komen
die zich van het kwaad afkeren,
later zal Hij de daden, woorden en gedachten
van de mensen beoordelen.
Nu kunnen we nog profiteren van zijn geduld,
wij zullen de gerechtigheid van zijn oordelen
bij de verrijzenis kennen,
wanneer wij allen zullen ontvangen naar onze werken.

Tot wanneer stellen wij het uit
om Christus te gehoorzamen,
Hij roept ons naar het Koninkrijk der hemelen?
Maken wij onszelf niet zuiver?
Besluiten wij niet
om onze gewone manier van leven te verlaten
om het Evangelie ten diepste te volgen?

• **Basilius**, Proloog op de Grote Regel. (*bij Luc. 7, 31-35*)