

Uit een preek toegekend aan de heilige Macarius († 405) *

Laten we onze God en Heer ontvangen,
 de ware geneesheer
 die alleen in staat is om onze ziel te genezen
 door bij ons te komen.
 Hij heeft zoveel moeite voor ons gedaan.
 Hij klopt onophoudelijk aan de deur van ons hart
 opdat we voor Hem open doen,
 opdat Hij binnen kan komen,
 en in onze ziel kan rusten,
 dat wij Hem de voeten wassen
 en Hem met parfum overdekken,
 en dat Hij bij ons komt wonen.
 Jezus beschuldigt immers degene
 die Hem niet de voeten heeft gewassen
 en elders zegt Hij:
 “Ik sta voor de deur en Ik klop.
 Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,
 zal Ik bij hem binnenkomen” (Apok. 3,20).

Daarom immers heeft Hij zoveel lijden verdragen,
 heeft Hij zijn lichaam aan de dood uitgeleverd,
 en ons vrijgekocht van de slavernij :
 om in onze ziel te komen
 en er zijn woning te maken.

Laten we Hem ontvangen
 en brengen wij Hem bij ons binnen,
 want Hij is ook ons voedsel,
 onze drank en ons eeuwige leven.
 Elke ziel die Hem niet ontvangt in zijn binnenste,
 opdat Hij rust kan vinden
 of liever
 opdat zij in Hem kan rusten,
 zal het Koninkrijk der hemelen niet erven met de heiligen
 en zal de hemelse stad niet kunnen binnengaan.

Heer Jezus Christus,
 maak dat wij er binnen kunnen gaan,
 wij verheerlijken uw naam
 met de Vader en de heilige Geest
 in alle eeuwen. Amen

* Homilie toegekend aan Macarius Geestelijke homilie, 30, 9
 (bij Luc. 7,36-50)