

Uit een brief van de heilige Franciscus Xaverius († 1552) *

Veel verordeningen verbieden om China binnen te gaan...
Maar buiten het risico
van gevangenis en van mishandeling,
bestaan er andere, veel grotere gevaren,
die onopgemerkt blijven voor de mensen van het land...

In de eerste plaats
het verlies van hoop en het vertrouwen in God,
wanneer wij om zijn liefde en zijn dienst,
zijn Wet en zijn Zoon Jezus Christus,
onze Verlosser en Heer laten kennen,
zoals Hij goed weet.
Aangezien Hij
door zijn heilige barmhartigheid en zijn macht
ons zijn verlangens heeft medegedeeld,
is nu het missen van vertrouwen
in zijn barmhartigheid en zijn macht
gezien de gevaren die we lopen
door Hem te dienen,
een onvergelijkbaar groter gevaar
dan het kwaad dat ons overkomt
door de vijanden van God.
Als dat belangrijk is voor zijn dienst
dan zal Hij ons behoeden voor alle gevaren van dit leven...

Daarom hebben we
de zekerheid van het woord van de Heer:
“Wie zijn leven lief heeft, verliest het,
maar wie in deze wereld zijn leven haat,
behoudt het voor het eeuwige leven” (Joh 12,25).
En dit andere wat vergelijkbaar is:
“Wie de hand aan de ploeg slaat
en achterom blijft kijken,
is niet geschikt voor het Koninkrijk van God”.

Wij beschouwen de gevaren van de ziel
welke ver boven die van het lichaam staan,
en vinden het zekerder en veiliger
om de lichamelijke gevaren te trotseren...

Zo zijn we
op welke manier dan ook
vastbesloten om naar China te gaan.

* **Franciscus Xaverius**, Brief van 22/10/1552 (*bij Luc 9, 57-62*)