

**Uit de laatste vermaning van de heilige Andreas Kim Taegon,  
priester en martelaar († 1846)\***

Beminde broeders en zusters,  
als wij in deze wereld vol gevaren en ellende,  
God niet als onze Schepper erkennen,  
heeft het voor ons ook geen enkele zin  
dat wij geboren zijn  
of dat wij in leven blijven.  
Wij zijn door Gods genade in de wereld gekomen,  
eveneens door Gods genade zijn wij gedoopt  
en lid van de kerk geworden.  
Zo dragen wij  
als leerlingen van de Heer zijn kostbare Naam.  
Maar wat baat zo'n grote Naam  
als er niets aan beantwoordt?  
In dat geval  
zijn wij vergeefs ter wereld gekomen  
en in de kerk opgenomen;  
in dat geval  
plegen wij zelfs verraad aan de Heer en zijn genade.  
Onze Heer Jezus Christus is in de wereld gekomen  
en Hij heeft talloze smarten op zich genomen  
en door zijn lijden de heilige kerk gesticht.  
Door het lijden van de gelovigen  
laat Hij deze kerk nog groeien.  
Vanaf de tijd van de apostelen tot vandaag,  
is de heilige kerk overal gegroeid  
te midden van verdrukkingen.  
Toch draagt God  
volgens de Schrift zorg ervoor  
dat geen haar op ons hoofd gekrenkt zal worden (Mt. 10, 30).

Moeten wij dan zulk een vervolging  
niet beschouwen als Gods opdracht?  
Streef dan de wil van God na  
en strijd met heel uw hart voor de hemelse veldheer Jezus  
en overwint de boze geest van deze wereld  
die reeds door Christus overwonnen is.  
Ik bezweer u,  
verwaarloos niet de onderlinge liefde  
maar helpt elkaar en weest standvastig,  
totdat de Heer zich over ons ontfermt  
en deze onderdrukking van ons wegneemt.

---

\* **Andreas Kim Taegon**, Pro Corea. Documenta, ed.  
Mission Catholique Seoul, Seoul - Parijs, 1938, I, blz. 74- 75. In Gtb. jr I dl 7 blz 216 – 218.