

**Uit een brief van de heilige Hiëronymus († 420)
aan de heilige Paulus Nola († 431)***

De wijsheid van God is Christus,
want Christus is Gods kracht en Gods wijsheid (1Kor. 2,24).
Deze wijsheid is verborgen in Gods geheim
waarin alle schatten
van wijsheid en kennis verborgen liggen (Kol. 2,3).
Hijzelf is in Gods geheim verborgen
en ontworpen van alle eeuwigheid.
Hij is voorbestemd en voorafgebeeld
in de Wet en de Profeten.
Daarom ook worden de Profeten ‘zieners’ genoemd,
omdat zij Hem zagen die anderen niet zagen.

In de Handelingen van de Apostelen
wordt de vrome eunuch,
door Filippus ondervraagd
terwijl hij Jesaja aan het lezen was:
“Begrijpt ge wat ge leest?
Hij antwoordde:
“Hoe zou ik dat kunnen,
als niemand mij daarin behulpzaam is?” (Hnd. 8, 30 – 31).
Zo groot was zijn liefde voor de goddelijke wijsheid
dat hij zelfs onderweg de heilige Schriften las.
Hij hield het boek in de hand
en prentte zich de woorden van de Heer in;
met zijn tong reciteerde hij de tekst
en met de lippen sprak hij hem uit,
maar Hem die hij onwetend in dit boek vereerde,
kende hij niet.

Toen kwam Filippus,
hij toonde hem Jezus
die onder de letteren
was opgesloten en verborgen,
en – o wondere kracht van de leraar –
op hetzelfde uur kwam hij tot het geloof
en werd gedoopt.
Dit alles wil ik u
in korte bewoordingen duidelijk maken,
opdat ge zoudt begrijpen
dat ge in de heilige Geschriften
niet kunt binnentreden
zonder een gids die u de weg wijst.

* Hiëronymus, Brief 53 aan Paulinus van Nola 4-6