

**Uit een commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië († 444)
op het evangelie van Johannes***

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u (Jh. 20,21).
Met deze woorden koos onze Heer Jezus Christus
leiders en leraars voor de ganse aarde uit,
beheerders van zijn goddelijke geheimen.
Aan hen droeg Hij op als lampen te schijnen.
Zij moesten niet alleen een licht zijn
voor het Joodse land,
maar voor alles wat leeft onder de zon,
voor alle mensen
die waar ook ter wereld verspreid leven en wonen.
Volkomen juist zegt Paulus
dat niemand zich die waardigheid kan aanmatigen,
maar alleen hij die door God geroepen is (Hebr. 5,4).
Tot deze roemrijke zending
koos onze Heer Jezus Christus
zijn leerlingen vóór alle anderen.
De heilige leerlingen
waren pijlers en grondslagen
van de waarheid (1Tim. 3,15).
De Heer zegt dat Hij hen zendt,
zoals de Vader Hem gezonden heeft.
Op deze wijze beklemtoont Hij
de waardigheid van de zending
en de onvergelijkelijke eer
van de hen verleende volmacht.
Tegelijk wijst Hij hen
daarmee openlijk de weg aan
van hun apostolische opdracht.
Daarom heeft de Heer zelf op velerlei wijze
de aard van zijn zending toegelicht.
Zo zegt Hij:
God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld
door hem zou worden gered (Jh. 3,17).
In enkele woorden
vat Hij het doel van zijn zending samen,
waar Hij zegt dat Hij zendt
zoals de Vader hem gezonden heeft.

* Cyrillus van Alexandrië, Commentaar op het evangelie van Johannes XII, 1