

**Uit een artikel van O. van Gorp \***

Zo is het gesteld met het Rijk Gods, zegt Jezus.  
Het begint met iets onaanzienlijks,  
als iets waar je nauwelijks bij stilstaat,  
maar het loopt uit op iets geweldigs,  
nl. op het definitieve heil van alle mensen.  
Onderschat dus  
de onaanzienlijkheid van dit begin niet,  
zoals je het mosterdzaadje  
niet moet onderschatten,  
want er komt een geweldige struik uit  
waarin de vogels zich een nest kunnen maken.  
De boom die beschutting biedt aan de vogels  
was in de Semitische wereld  
een geliefd beeld voor een machtig rijk  
dat zijn onderdanen leven en welzijn waarborgt.

Er zat iets provocerends  
in het gebruik van dit beeld door Jezus,  
want zijn hoorders waren vanuit de Schrift  
hiermee vertrouwd als het beeld  
voor de vijandige wereldmachten (Ez. 31; Dan. 4).

Het feit dat deze parabel  
in de evangeliën is overgeleverd betekent  
dat ze nog volop actueel was,  
ook in het leven van de jonge kerk.  
Zeker in het begin  
vormden de kleine christelijke gemeenten  
een te verwaarlozen minderheid  
in het grote Romeinse rijk.  
Klonk het dan niet wat vreemd  
dat zij juist pretendeerden  
de dragers te zijn  
van het eschatologisch heil in de wereld?  
Waar een dergelijke twijfel opkwam  
– niet alleen van buiten,  
maar ook uit het eigen kleingelovige hart-  
werd deze parabel van Jezus  
weer volop actueel,  
en moest de levende Heer opnieuw  
- nu door de mond van de apostelen-  
zijn vertrouwenschenkend woord spreken.

---

\* O. van Gorp *ocso*, Het heilig land 20 (1967) 31-32 (*bij Luc. 13, 18-21*)