

**Uit een werk van Romano Guardini (†1968) \***

Hoe wat God wil en wat niet gebeuren mag  
 in elkaar grijpt  
 hoe in het gebeuren,  
 waarin zich toch de wil van God voltrekt,  
 goed en kwaad met elkaar verweven zijn,  
 bewijst ons evangelie:  
 Ga hier vandaan want Herodes wil U doden.  
 Eerst de merkwaardige woorden over Herodes.  
 Iets van weten en minachten ligt er in opgesloten.  
 Dan het geheimzinnige  
 “vandaag, morgen en overmorgen”.  
 Dit is niet letterlijk bedoeld,  
 het is het “vandaag, morgen en overmorgen”  
 van het menselijk leven en werken.  
 Dadelijk daarop keert het terug:  
 “Vandaag, morgen en overmorgen  
 moet Ik verder reizen”,  
 de weg van het noodlot.  
 Tenslotte echter de verschrikkelijke “wet”,  
 het verschrikkelijke mysterie  
 van de zondige noodzakelijkheid:  
 “Het gaat niet aan, dat een profeet  
 buiten Jerusalem zou sterven”.  
 Allen, die God zijn volk heeft gezonden,  
 zijndoor dit volk gedood,  
 - ook elders spreekt Jezus daarover.  
 Deze verschrikkelijke noodzakelijkheid  
 zal zich weer voltrekken.  
 Zijn van liefde brandend woord  
 heeft haar niet kunnen breken.  
 Nu kan Hij het alleen  
 door haar gevolgen te aanvaarden en deze te doorlijden.

Dan breekt echter alle smart door:  
 “Jerusalem, Jerusalem,  
 hoe dikwijls heb Ik uw kinderen  
 willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild.  
 Zie, uw huis zal verwoest blijven liggen”.  
 Welk een liefde heeft hier geroepen!  
 Welk een macht stond achter deze liefde,  
 waarlijk in staat te doen wat zij beloofde.  
 En welk een nimmer te doorgronden mysterie van de zwakheid Gods  
 zo lang de tijd der zonde duurt!

---

\* Romano Guardini, De Heer, 370-371. Het Spectrum 1949 Utrecht/Brussel (*bij Luc.13, 31-35*)  
 UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem