

Uit een preek van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan († 397) *

Waarom zijn de oordelen van God rechtvaardig?

In die zin

dat men door moeite en beproevingen

loon uit de hemel ontvangt.

Evenals de mensen door het oordeel

de hoofdprijs die aan atleten,

die strijden, gegeven wordt,

zo wordt ook

de overwinningspalm gegeven

door het oordeel van God

aan de christenen die strijden (cf 1Kor 9,25).

“Wie overwint

zal samen met Mij

op mijn troon zitten”,

zegt de Heer (Apoc. 3,21).

Zoals het zilver

door het vuur gezuiverd wordt,

zo wordt ons leven

door het vuur beproefd,

opdat de kracht van onze deugd

zich toont in ons strijden...

Wat doen we immers voor groots

als we God loven vanuit ons welzijn,

wanneer niets onaangenaams ons komt verontrusten?

Wat bewonderenswaardig is,

is als je het oordeel van God looft,

midden in je moeilijkheden en frustraties,

als je je niet verzet bij ontberingen,

als dit je niet verhindert

om zijn gerechtigheid te loven.

Hoe groter de beproevingen,

hoe rijker de troost

die je gegeven wordt.

Toch om niet te vallen,

hoe meer je je

als doelwit zult zien van harde beproevingen,

des te meer

moet je bidden tot het Woord van God

om je bemoedigen te geven.