

Uit een overweging van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430) •

"Laten alle bomen jubelen voor de Heer,
 want Hij is in aantocht,
 in aantocht is Hij als rechter van de aarde" (Ps 96,12-13).
 De Heer is voor de eerste keer gekomen
 en Hij komt terug.
 Hij is een eerste keer
 "op de wolken" (Mat 26,64) in zijn Kerk gekomen.
 De wolken die Hem dragen zijn de apostelen, de predikers...
 Hij is voor de eerste keer gekomen, gedragen door hen,
 en Hij heeft de gehele aarde vervuld.
 Laten we niet aarzelen bij zijn eerste komst,
 om zijn tweede komst niet te vrezen.

Wat moet een christen dus doen?
 Van deze wereld profiteren,
 maar deze wereld niet dienen.
 Waar bestaat dat uit?
 "Bezit alsof u niet bezit".
 Zo zegt de apostel Paulus het:
 "Broeders en zusters: de tijd is kort.
 Laten daarom... zij die met het aardse omgaan,
 er niet in opgaan,
 want de wereld die wij zien, gaat voorbij.
 Ik zou willen dat u zonder zorgen was" (1Kor 7,29-32).

Degene die vrij is van elke zorg
 wacht met zekerheid op de komst van zijn Heer.
 Want bemint men de Heer
 als men zijn komst met schrik tegemoet ziet?
 We houden van Hem en we vrezen zijn komst?
 Laten we Hem werkelijk liefhebben,
 of houden we meer van onze zonden?
 Laten we dus onze zonden haten,
 en laten we Hij die komen moet liefhebben...
 "Laten alle bomen jubelen
 bij het zien van de Heer",
 want Hij is een eerste keer gekomen...
 Hij is voor de eerste keer gekomen,
 en Hij komt terug
 om de aarde te oordelen;
 laat Hij dan degenen
 die de eerste keer in zijn komst geloofden, vol met blijdschap vinden.

• Augustinus, Overwegingen over de psalmen, Ps. 96 (*bij Luc. 21, 20 – 28*)