

Trappistinnen van Koningsoord

Alles ademt één verlangen...

Abdij nieuwsbrief november 2024

Feest in Uganda



Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd. Zuster Pascale en zuster Rafaël zijn in september tien dagen in Uganda geweest om het zestigjarig bestaan van ons dochterhuis Butende te vieren. Zij werden enthousiast ontvangen. Op de foto ziet u zuster Pascale met Sr. Monica in de bananenplantage. Zuster Rafaël heeft drie dagen boekbindcursus gegeven, waar veel belangstelling voor was. Ze brachten ook een bezoek aan de broeders van Victoria, waar Pascale nog een financiële visitatie moest doen. Zuster Rafaël is de fotograaf, dus helaas niet zichtbaar. Ze brachten allerlei lekkers mee, waaronder de zeer gewaardeerde pindanoetjes van eigen plantage. Onderstaande foto is gemaakt aan het einde van de feestelijke viering van 60 jaar Our Lady of Praise Abbey. De gemeenschap telt 28 leden.



Bezoek aan priorij Bethanië

Op 29 juli kwamen monniken en monialen van de regio bijeen in priorij Bethanië in het Belgische Loppem, om de verbouwde boerderij te bezichtigen. Dankzij de verbouwing kunnen de zusters nu plaats bieden aan 125 meisjes, als internaat voor de abdijschool van Zevenkerken. Wij zijn er met acht zusters naartoe gegaan. Het was een prachtige ontmoeting.



Bezoek aan abdij Maria Frieden

29 augustus gingen we weer op pad, met twee auto's. Nu richting Steinfeld in Duitsland. Onze zusters van Maria Frieden, ons eerste dochterhuis, zijn vorig jaar verhuisd vanuit Dahlem. Zij konden een benedictinessenklooster overnemen, dat veel meer aan hun aantal en noden voldeed. Het was een heel blij weerzien en we hadden grote bewondering voor deze eerbiedwaardige plek, met naast hen een groot klooster van Salvatorianen uit de Middeleeuwen.



Reguliere visitatie in abdij La Trappe



In september toog zuster Pascale naar de abdij van La Trappe in Normandië. Zij was gevraagd om met de abt van Cîteaux de tweejaarlijkse visitatie te doen. La Trappe is het klooster waar onze naam 'Trappist' vandaan komt, sinds een hervorming vanuit dat klooster in de 17e eeuw. De gemeenschap daar bestaat uit een 20-tal monniken met een relatief lage gemiddelde leeftijd. De grootte van de gebouwen drukt op de gemeenschap en de monniken overwegen of zij in het gastenhuis kunnen wonen. Zuster Pascale

wordt veel gevraagd in de orde.

Een kaarsenmakerij op Koningsoord

Wij hebben een kaarsenmakerij overgenomen van Jan Klarenbeek uit Buren. Hij is druk bezig om aan twee van ons het kaarsenvak te leren, wat een ambachtelijk werk is. Het vraagt oefening en leren aanvoelen. Het is zeer contemplatief werk, je kunt het niet haastig doen om productie te maken. De kaarsen moeten de juiste tijd krijgen om af te koelen tussen de dompelingen en niet te koud of te warm zijn. Dit kun je alleen maar voelen, niet meten. Het is fascinerend. Wij hopen vóór Kerstmis voldoende kaarsen te hebben om met de verkoop te beginnen. Jan was gefascineerd door de vorm van de kaarsen die hij zag op een jaarmarkt. Hij verdiepte zich erin en ging in de leer bij een kaarsenmaker. Langzaam werd zijn hobby zo groot dat hij in 1986 besloot om professioneel te beginnen. Sindsdien heeft hij er met zijn gezin van geleefd. Hij is zo blij dat het vak nu doorgegeven wordt aan ons, zodat het niet verloren gaat. Want er is nog maar één andere ambachtelijke kaarsenmakerij in Nederland. Het hoort bij onze stijl van leven en is sinds de vroege Middeleeuwen een belangrijk ambacht in de kloosters geweest. Hij brengt al zijn enthousiasme op ons over.



[Over onze abdijswinkel >](#)

[Bid met ons mee >](#)

Je bent welkom in onze abdij

Duik in de stilte

Wil je even weg van de alledaagse drukte van studie, werk, gezin en social media? Duik dan een paar dagen in de stilte van de abdij. Je bent welkom op de volgende dagen:

Stilte midweek van 10 – 13 juni 2025.

Stilte week van 15 – 21 december 2025.

[Informatie en aanmelden >](#)



[Doneer aan de zusters >](#)



Contact met de zusters

Abdij Koningsoord
Johannahoeveweg 79 | 6816 VG Arnhem

receptie@koningsoord.org
026 – 446 48 86



Website

Facebook

Instagram

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u zr.benedict@koningsoord.org toe aan uw adresboek.

