

**Homilie van de heilige Efrem (+ 373)**

Hij van wie elk doopsel afkomstig is,  
komt naar het doopsel en heeft zich bij de Jordaan geopenbaard.  
Johannes zag Hem en weerhield smekend zijn hand met de woorden:  
'Heer, hoe wilt Gij gedoopt worden, Gij die alles heiligt door uw doopsel?  
Aan U behoort het ware doopsel waaruit alle volmaakte heiligheid voortkomt!'

De Heer antwoordde:

'Ik wil het: nader en doop Mij opdat mijn wil vervuld wordt.  
Gij kunt mijn wil niet weerstaan.  
Ik zal door u gedoopt worden omdat Ik het wil.  
Gij beeft en tegen mijn wil in denkt ge niet aan wat Ik u heb gevraagd.  
Het doopsel evenwel komt Mij toe.  
Volbreng het werk waartoe ge geroepen zijt.  
Het water wordt door mijn doopsel geheiligd,  
het is door Mij dat het water het vuur en de Geest zal ontvangen.  
Als Ik het doopsel niet ontvang,  
zal het water niet de macht hebben onsterfelijke kinderen voort te brengen.  
Gij moet Mij absoluut dopen zonder discussie, zoals Ik het beveel.  
Ik heb u gedoopt in de schoot van uw moeder. Doop Mij in de Jordaan.'

De heilige Johannes antwoordt:

'Ik ben een heel armzalige dienaar,  
Gij die alle mensen bevrijdt, ontferm U over mij!  
Ik ben niet waardig de riem van uw sandaal los te maken.  
Wie zal mij waardig maken uw verheven hoofd aan te raken?  
Heer, ik gehoorzaam aan uw woord.  
Ja, kom tot het doopsel waartoe uw liefde U aanzet.'  
De mens die slechts stof is,  
bewondert met een grote eerbied  
dat hij tot die waardigheid mocht komen  
de hand op te leggen op degene die hem heeft gevormd.  
De hemelse heerscharen zwijgen.  
De allerheiligste Bruidegom daalt af in de Jordaan;  
eenmaal gedoopt stijgt Hij weer op en laat het licht stalen over de wereld.

De deuren van de hemel gaan open en de stem van de Vader laat zich horen:  
'Deze is mijn veelgeliefde Zoon in wie Ik heel mijn liefde stel'.  
Komt alle volkeren, aanbid Hem!

De omstanders waren stom van verbazing  
toen zij zagen dat de Heilige Geest neerdaalde  
om getuigenis af te leggen van Christus.  
Heer, lof zij uw openbaring, die ons allen verheugt!  
In uw openbaring is de hele wereld gaan stralen.

**Efrem**, *Hymne 14 over het Doopsel*, Les Pères commentent l'Évangile, 183.