

Uit een werk van Romano Guardini († 1968) *

Na een lange tijd van duisternis,
 waarover wij niets weten,
 roept God het volk Israël
 en maakt het, zoals psalm 114 zegt,
 tot zijn rijk.
 Het wonder van een geschiedenis zal gebeuren,
 die zich rechtstreeks
 vanuit de gehoorzaamheid aan God voltrekt.
 Maar ook dit rijk mag niet tot ontplooiing komen.
 Juister gezegd :
 het duurt telkens maar een korte tijd ;
 dan breekt telkens opnieuw de opstand weer los.
 In deze verwarring
 spreekt het woord van de profeten
 en verkondigt een heerser
 die eens zal komen en het Godsrijk
 in zuiverheid en vrijheid zal oprichten,
 de Messias.

Dit is de situatie waarin Jezus binnengaat.
 Hij beroept zich op de profetie van Jesaja
 en verklaart dat Hij de verwachte is.
 Hij doet dit voor de eerste maal
 in de synagoge van zijn woonplaats Nazaret.
 Hij staat op om te spreken,
 en de dienaar reikt Hem de boekrol
 die de geschriften van de profeet bevat.
 Hij opent die en zijn oog valt op de plaats :
 ‘De geest van Jahwe mijn Heer rust op mij.
 Jahwe heeft mij immers gezalft.
 Hij heeft mij gezonden
 om de armen de blijde boodschap te brengen,
 om de ongelukkigen te helpen,
 om de gevangenen hun bevrijding,
 de geboeiden hun verlossing aan te kondigen,
 om het genadejaar van Jahwe,
 de tijd van Gods vergelding uit te roepen,
 om alle bedroefden te troosten’ (Jes. 61,1-2).
 Hij leest de tekst voor, gaat dan zitten en spreekt:
 ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
 is thans in vervulling gegaan’ (Lc. 4,16-21)

* Romano Guardini, *Gebed en waarheid* Hasselt, Heidelberg 1961, 75-77 (bij Mc. 1, 14-20)
 UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem