

Uit de Katechismus van de Katholieke Kerk*

Achter de keuze van onze stamouders
voor ongehoorzaamheid
gaat een verleidelijke,
aan God tegengestelde stem schuil,
die hen uit afgunst
de dood doet ondergaan.

De Schrift en de overlevering van de kerk
zien in dit wezen een gevallen engel,
Satan of duivel geheten.
De Kerk leert
dat hij eerst een door God geschapen,
goede engel is geweest.
"De duivel en de andere demonen
zijn immers door God
als van nature goed geschapen,
maar zij zijn uit zichzelf slecht geworden".

De Schrift getuigt
van de noodlottige invloed van hem
die Jezus
"een moordenaar vanaf het begin" (Joh. 8, 44) noemt
en die zelfs geprobeerd heeft
Jezus af te houden van de zending
die Hij van de Vader gekregen had. (Mt 4,1-11).
"De Zoon van God is juist gekomen
om het werk van de duivel
ongedaan te maken" (1 Joh. 3, 8).

Het werk met de ernstigste gevolgen
is de leugenachtige verleiding geweest
die de mens ertoe gebracht heeft
ongehoorzaam te zijn aan God.
De macht van de Satan is echter niet oneindig.
Hij is maar een schepsel,
mchtig op grond van het feit
dat hij louter geest is,
maar nog altijd een schepsel:
hij kan de grondvesting van het rijk van God
niet verhinderen.

* Katechismus van de Katholieke Kerk, §391-395 (bij Mc. 1,21b-28)