

Uit een brief van Abt Adam van Perseigne († 1221)***De vorming van novicen**

Het is zonder meer noodzakelijk,
dat degenen die de wereld verlaten om zich te bekeren,
met veel zorg worden ingewijd in dat heerlijke leven.
Zes voorwaarden lijken me nodig
om deze stap tot een goed einde te brengen.
Indien de novice
deze voorwaarden aanneemt en ze vervult,
zal hij het geluk ervaren van een gedaante verandering (Jer 13,23)

De eerste voorwaarde is vurigheid in geloof,
dan volgen
de vreze Gods en de liefde voor de wijsheid,
daarna
de religieuze houding van de novicenmeester
en zijn respectvolle zorg voor de novicen,
vervolgens
de vriendschappelijke en regelmatige gesprekken met hen
over geestelijke onderwerpen
of over het onderhouden van de Regel.
Zo leert de novicenmeester de novice
de moeilijke weg kennen waarlangs men tot God komt.

Daarbij toont hij hem door woord en voorbeeld
dat de weg naar het heil smal en moeilijk is.
Wie de vernederde Christus
niet navolgt als een kind,
maakt geen vorderingen op deze weg.
En niemand
bereikt de top van deze steile weg,
als hij de last van zijn zonden wil meenemen
of de gehechtheid aan zichtbare dingen.

De mens
die zich niet laat verpletteren
onder de drukkende last van de wereldse dingen,
is werkelijk de vriend van de Heer.
Voor Hem doet God wondere dingen.
Omdat hij geen behagen schept
in al wat ijdel is en voorbijgaat,
loopt hij over alle hindernissen heen
en ontvangt hij de geest van vrijheid.

* Adam van Perseigne, Brief 5, 46.47.58 (SChr 66, 113-121)
UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem