

**Uit een preek op het Hooglied door St. Bernardus\* (+ 1153)**

“Keer terug, mijn geliefde,  
en wees als de gazel en het hertejong op de bergen van Betel”( Hgl 2,17)

Het is duidelijk  
dat er iemand wordt teruggeroepen.  
Een voortijdig terugroepen  
is het kenmerk van een grote liefde bij de één  
en een grote beminnelijkheid bij de ander.  
Op mij rust de taak  
om deze schriftuurplaats toe te passen  
op het Woord en de ziel;  
maar ik beken  
dat ik hiertoe de hulp nodig heb van het Woord zelf.

Laten we echter  
bij de uitleg van deze en mysterieuze uitspraak  
behoedzaam en in alle eenvoud te werk gaan,  
en zo tegemoetkomen aan de Schrift  
die met ónze woorden  
van een in het mysterie verborgen wijsheid spreekt.  
Die,  
terwijl ze zich met ónze gevoelens God voorstelt,  
Hem bij ons te binnen brengt;  
die,  
in bekende gelijkenissen van waarneembare dingen  
datgene wat kostbaar is,  
namelijk  
de onbekende en onzichtbare dingen van God,  
aan de menselijke geest te denken geeft.  
Laten we daarom ook wij  
het taalgebruik volgen van deze schone uitspraak  
en zeggen, dat het Woord Gods,  
dat God, de bruidegom van de ziel,  
al naargelang Hij wil,  
nu eens naar de ziel toekomt  
en haar dan weer alleen laat:  
maar laat hij erop bedacht zijn,  
dat dit alleen gebeurt  
voor wat het gevoel van de ziel betreft,  
niet wat betreft de beweging van het Woord.  
Bijvoorbeeld,  
wanneer ze de genade bemerkt,  
weet ze hem aanwezig.  
Zo niet,  
dan beklagt ze zich over zijn afwezigheid.

