

**Commentaar uit het *Diatesseron* van de heilige Efrem (+373)**

De aardse bruidegom nodigt de hemelse bruidegom uit  
en de Heer die klaar was voor de bruiloft is daar naartoe gegaan.  
Zij die aan tafel zaten,  
hebben Hem uitgenodigd die de werelden in zijn Rijk vestigt  
en hij heeft hen een bruiloftscadeau gezonden dat vreugde schenkt.  
Zijn rijkdom had geen afschuw van hun armoede.  
Zij hadden geen wijn genoeg voor hun gasten, gewone wijn.  
En als de Heer hun niet wat van zijn rijkdom had gegeven,  
dan zouden de genodigden van tafel zijn opgestaan, dorstig en bedroefd.

Ze hebben de gewone wijn opgedronken,  
opdat de hemelse Bruidegom kon komen en hen zoete wijn zou kunnen geven.  
Hij werd bij hen uitgenodigd,  
zonder dat er onderscheid was tussen zijn uiterlijk en het hunne.  
Maar Hij deed een wonderbaar teken,  
opdat het hen duidelijk zou worden, dat Hij niet gelijk was aan hun natuur.  
Zijn verschijning deed hen denken dat Hij was zoals zij,  
maar Hijzelf leerde hun door een wonderbaar teken dat Hij groter was dan zij.  
Zonder een woord te zeggen veranderde Hij water in wijn,  
opdat zijn stilte zijn vreugdevolle boodschappers zou wekken  
en de tafelmanier met vreugde die blijde boodschap  
aan de genodigden zou verkondigen, want de wijn geeft van nature vreugde.  
Jezus' bevel had dat alles snel tot stand gebracht  
en de smaak van de wijn overtrof die van de andere wijn.

De Bruidegom was zegevierend teruggekomen uit de strijd in de woestijn.  
Op de derde dag nam de bruiloft Hem met vreugde op.  
Zo toonde Hij dat, er na de klappen van de strijd,  
vreugde is voor de overwinnaars,  
en dat Hijzelf, hoewel uitgenodigd als een vreemdeling,  
de Heer van de bruiloft was,  
omdat Hij door zijn woord, dat elke behoefte vervult,  
voorzag in wat aan de bruiloft ontbrak.

Te Kana heeft Hij niet iets nieuws geschapen uit het niet,  
noch de oude dingen gelaten zoals ze waren.  
Hij heeft geen water gegeven om te drinken in plaats van wijn,  
maar Hij heeft wijn geschapen uit geschapen water.

Meer nog, aan het einde der tijden  
zullen de schepselen vernieuwd worden,  
omdat deze wil  
die door een bevel snel het gewone water in zoete wijn had veranderd,  
de macht heeft om aan alle schepselen bij de eindvervulling  
een onuitsprekelijke smaak te geven.  
Hij heeft eerst de mond gewend doen raken aan de smaak van zijn wijn,  
om vervolgens de oren te verleiden  
en de mensen te brengen tot de smaak van de zoete leer.