

Uit de Oefeningen van de heilige Geertuid van Helfta († 1301) *

Wat zal ik vol vreugde zijn,
 mijn God,
 wat zal ik blij zijn,
 wat zal ik jubelen,
 als U me de schoonheid
 van uw goddelijkheid zult ontsluiten
 en als mijn ziel U van gelaat tot gelaat zal zien !...

Dan mijn ziel,
 "zul je zien en je zult stralen van vreugde,
 je hart zal vol verbazing zijn en zal zich verruimen,
 als je de veelheid aan rijkdommen zult ontvangen",
 de vreugden, de pracht
 van de glorie
 van deze immense "zee" van de Drie-eenheid
 die voor eeuwig de aanbidding waard is;
 als de overstroming
 van de barmhartigheid en de goddelijke liefde
 je zullen bedekken...

Dan zal de beker van het visioen
 je aangeboden worden
 en je zult dronken worden (Ps 23,5 Vulg) –
 het is de dronkenmakende en verheven beker
 van het goddelijke gelaat.

Je zult "aan de stroom van vreugden" (Ps 36,9)
 van God drinken
 als de bron van het licht zelf
 je eeuwig zal vervullen met zijn volheid.

Dan zul je de hemelen vervuld zien
 met de heerlijkheid van God die hen bewoont,
 en ook de maagdelijke Ster,
 die, volgens God,
 de hemel verlicht met haar zuivere licht (Maria),
 en de wonderbaarlijke werken van de vingers van God (de heiligen: Gen 2,7)
 en "de morgensterren" die zich altijd
 met veel vreugde voor het gelaat van God houden
 en die Hem dienen (de engelen: Job 38,7; Tb 12,15).

* Geertruida van Helfta. De Oefeningen, nr. 6 ; SC 127 (*bij Mc. 8,22-26*)