

Uit: Het Latijnse Getijdenboek *

Bij de eerste lijdensvoorspelling

Het Koningsvaandel rijst omhoog,
de kruisboom straalt voor aller oog,
Het Hout, waaraan als mens ontsliep
de Schepper die het mensdom schiep.

De wrede lans zijn zij doorstak,
de bron des levens openbrak
waar bloed en water aan ontspringt
waaruit de mens verlossing drinkt.

Wat David in zijn heilig lied
gezongen heft is thans geschied:
daarin heeft hij geprofeteerd
dat God vanaf het Hout regeert.

O Boom, hoe straalt gij in uw pracht
Die u het koningspurper bracht;
Gij, uitverkoren houten stam,
die dragen mocht het Offerlam.

Welzalig, aan wiens armen hing
de losprijs onzer heiliging,
die als een waag uw lichaam woog
en aan de hel de buit onttoog.

Gegroet, o Kruis, al onze hoop,
en teken van de lijdensdoop,
die ons met Hem gemeenschap geeft
die voor ons stierf en eeuwig leeft!

Aan u zij, o Drievuldigheid,
de lof van al wat leeft gewijd;
die ons ten leven uitgeleidt
en door het Kruisgeheim bevrijdt.
Amen.

* Het Latijnse Getijdenboek. Hymne de la Passion : Vexilla regis, par Venance Fortunat (530 ?-600)
(bij Mc. 8,27-33)