

**Uit een brief van de heilig bisschop Petrus Damiani ( † 1072)\***

Zo hecht is de band der liefde in de Kerk van Christus,  
dat zij tegelijk één is in haar verscheidene leden,  
en in ieder deel toch geheel aanwezig.

Als we nauwlettend de heilige Schriften doorlezen,  
dan bemerken wij  
dat de kerk regelmatig wordt voorgesteld  
met het beeld van één man of één vrouw.

Vanwege het groot aantal volken dat tot de kerk behoort,  
lijkt zij veelvuldig te zijn.  
En toch blijft zij één en enkelvoudig  
in de band van hetzelfde geloof  
en dezelfde wedergeboorte tot het goddelijk leven.

‘Met uw enige Bruidegom, Christus,  
heb ik u verloofd’, zegt de Apostel,  
‘om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren’ (2 Kor. 11,2).

In de heilige Kerk  
wordt de veelvuldigheid van personen  
samengesmolten tot één geheel  
door het vuur van de heilige Geest.  
Materiële of fysieke scheiding en afzondering  
kunnen het sacrament van deze intieme eenheid  
niet meer ongedaan maken.  
‘Gods liefde is in ons hart uitgestort  
door de heilige Geest die ons werd geschonken’ (Rom. 5,5).  
De broeder die eenzaam leeft in zijn cel  
is lokaal geïsoleerd van de geloofsgemeenschap,  
maar toch met haar verenigd  
door geloof en liefde.  
Lichamelijk zijn de broeders ver van hem,  
maar zij nemen hem op in hun midden,  
in het mysterie van de eenheid van de Kerk.

---

\* Petrus Damiani, De Heer zij met U, 5 –6. 18