

Uit een homilie van Origines († 253) op het Hooglied*

De bruid uit het Hooglied zegt:

"Mijn nardus geeft zijn parfumgeur" (Hoogl.1,12)...;
maar men kan er ook "zijn parfum" in lezen...

De bruid is de Bruidegom genaderd,
heeft Hem gezalfd,
en op een verbazingwekkende wijze is het
alsof haar nardus van tevoren geen geur had gegeven,
toen het nog in de handen van de bruid was,
maar gaf het zijn geur
toen het in contact kwam met het lichaam van de Bruidegom
– zodat, zo lijkt het,
Hij het is
die de geur van nardus heeft aangenomen
en dat de nardus
die het heeft aangenomen
van Hem komt..."

En het huis werd geheel gevuld met de parfumgeuren."

Dat betekent zeker

dat de geur van de leer die Christus voorafgaat
en het aangename parfum van de heilige Geest
het hele huis van deze wereld hebben vervuld,
of het huis van de hele Kerk.

Of tenminste heeft het het huis van onze ziel,
die begiftigd is met de geur van Christus,
ontvangen en vervuld
en geeft Hem eerst
de gave van zijn geloof als een zuivere nardus,
en ontvangt er
de genade van de heilige Geest
en het aangename parfum van de geestelijke leer
voor terug...,
zodat ook zij kan zeggen:

"Wij zijn een goede geur voor God" (2 kor.2,15)

Welnu, omdat de nardus gevuld was
met geloof en met liefde voor een hoge prijs,
om die reden getuigt Jezus over haar:

"Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan" (Mc.14,6)

* Origines, Commentaar op het Hooglied, II, 9 ; SC 375. (bij Joh. 12,1-11)
UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem