

Uit een preek van de heilige bisschop Augustinus († 430) *

Heb Ik u niet alle twaalf uitgekozen?
En toch is een van u een duivel" (Joh.6,70)
De Heer moest eigenlijk zeggen:
"Ik heb er elf uitgekozen".
Heeft Hij een duivel uitgekozen,
een duivel onder de uitverkorenen?...
Laten we zeggen
dat door Judas te kiezen,
de Verlosser door hem,
tegen zijn wil, zonder dat hij het weet,
een zo groot en goed werk wilde vervullen?
Dat is eigen aan God...:
de slechte werken van de kwaadwilligen
laten dienen voor het goede...
De kwaadwillige laat zo het kwaad
voor alle goede werken van God dienen;
de goede mens daarentegen
laat het goede dienen
voor de slechte daden van de kwaadwilligen.
En wie is er goed behalve God?
De Heer zegt het zelf:
"Niemand is goed, alleen God is goed" (Mc.10,18)...
Wie is er slechter dan Judas?
Onder al de leerlingen van de Meester,
onder de Twaalf,
werd hij uitgekozen om de beurs te bewaren
en te zorgen voor de armen (Joh.13,19)
Maar na zo'n weldaad
ziet hij het geld om Degene die het Leven is
over te leveren (Mat.26,15);
Hij heeft Degene die hij als leerling heeft gevolgd,
vervolgd als een vijand...
Maar de Heer heeft dergelijke grote misdaad
laten dienen voor het goede.
Hij aanvaardde het
om te worden verraden
om ons daarmee te kunnen vrijkopen:
zie hoe zo de misdaad van Judas
ten goede werd gekeerd.

* **Aurelius Augustinus** - *Als korrels tussen kaf: preken over teksten uit het Marcus- en Lucasevangelie*, Budel 2007. - p.76-77 (= sermo **98,6-7**) (*Joh. 11, 1-45*)