

Homilie van Cyrillonas (4^e eeuw)

Onze Heer leidde de twaalf en kwam naar het huis om hen te zuiveren.

Als erfgenaam liet Hij hen aan tafel plaatsnemen en als vriend stond Hij op om hen te dienen. Hij goot verfrissend water uit en droeg het reinigend wasbekken; Hij nam een linnen doek en omgordde er zijn lendenen mee.

‘Wie gaat deze dienst bewijzen? Het stof is gezeten voor zijn Schepper en zijn Heer staat op om het de voeten te wassen!’

Ik smeed u, profeten van mijn Heer, luistert een ogenblik in stilte naar mij!

Met eigen ogen heb ik iets wonderlijks gezien, dat ik voor u allen wil verhalen ‘.

‘Hij die gij aankondigt als vuur en geest en als een krachtige vlam; Hij die gij aankondigt als de Onzichtbare, zo moeilijk is het om te zien;

Hij van wie gij aankondigt dat niemand Hem in deze wereld kan zien en in leven blijven; Hij van wie gij zegt dat de engelen uit vrees voor Hem hun gelaat met hun vleugels bedekken; Hij van wie gij zegt dat Daniël Hem op de troon gezien heeft als Oude van dagen; ziet,

nu is Hij tot dienaar geworden en draagt een bekken om de voeten van zondaars te wassen; Hij droogt ze af met een linnen doek, ja de voeten van de verrader evengoed als die van de anderen’.

De Heer kwam ook bij Simon die ontredderd en smekend voor Hem opstond:

‘Wat! Uit vrees bedekken de engelen in de hemel hun voeten opdat ze niet verbrand worden, maar de voeten van Simon komt Gij in uw hand nemen, Heer, en Gij dient mij! Hoe goed toont Gij in alles uw nederigheid en liefde en hoe hebt Gij ons hiermee geëerd.

Wast Gij mij de voeten Heer? Welke aarde kan dat verdragen?

Dit bericht zal de schepping met stomheid slaan; wat hebt Gij gedaan?

Dit nieuws zal de hemelse scharen tot ontzetting brengen; wat is er toch gaande op aarde?

Zorg dat dit niet gebeurt, Heer; ik vereer U en ben U zoveel verschuldigd.

Op een teken van U liep ik op de rug van de zee en op uw bevel ging ik over de golven, maar mag dit eerste wonder niet volstaan en legt Gij mij een nog groter op?

Onmogelijk, Heer, dat kan niet gebeuren, zo’n last kan een mens niet dragen!’

‘Als dit voor jou niet mogelijk is, dan kun je mijn deelgenoot niet zijn,

als dit niet mogelijk is, geef Me dan de sleutels terug die Ik je toevertrouwd had;

als dit niet mogelijk is, wordt zelfs je macht je ontnomen;

als dit, naar jouw woorden , niet gebeurt kun je ook geen leerling meer zijn; als dit, naar jouw woorden, niet gebeurt, kun je geen deel van mijn lichaam meer proeven!’

Toen begon Simon in aanwezigheid van de Barmhartige te smeken en zei:

‘Was dan niet alleen mijn voeten, Heer, maar ook mijn handen en hoofd.’

‘Simon, Simon, in de heilige wateren is er slechts één reiniging voor heel het lichaam en de zuivering is dan voltooid.’

De Heer gaf toen zijn liefdesgebod:

‘Ziet, mijn leerlingen, hoe Ik u gediend heb en welke handelwijze Ik u tot voorbeeld gaf.

Ziet, Ik heb u gewassen en gereinigd; wandelt dan vreugdevol en oprecht in de Kerk.

Gaat zonder angst over de wegen en verkondigt mijn woord in de burchten;

zaait mijn blijde boodschap in de steden. . .

Ik die uw God ben, Ik heb Mij vernederd en Ik heb u gediend

om u het universeel Pasen te bereiden en de hele wereld zijn paasgezicht te geven.