

Uit een homilie toegeschreven aan Epifanius, bisschop van Constantinopel (+ 403)*

Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde,
 een diepe stilte en verder rust;
 een diepe stilte, want de Koning slaapt.
 'De aarde werd stil van ontzag'(Ps 76,9),
 want God is naar het vlees ontslapen
 en zij die van oudsher ontslapen zijn,
 heeft Hij opgewekt.
 De vleesgeworden God is gestorven,
 de onderwereld siddert.
 Hij gaat uit om het eerste maaxsel van zijn handen
 als een verloren schaap te zoeken.
 Hij wil zich ontfermen over 'hen
 die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten'(Lc. 1,79);
 om de geketende Adam samen met de geketende Eva
 uit hun smarten te verlossen,
 gaat God- tevens Mensenzoon- hen tegemoet.

De Heer trad op hen toe
 met het zegenrijk wapen van het kruis.
 Toen de stamvader Adam Hem zag,
 sloeg hij zich verbijsterd op de borst en riep allen toe: 'Mijn Heer zij met u allen'.
 En Christus antwoordde Adam: 'En met uw geest.'

Toen nam Christus Adam bij de hand en spoorde hem aan met de woorden:
 'Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus' licht zal over u stralen'(Ef. 5, 14).
 Ik ben uw God,
 die omwille van u uw zoon is geworden;
 die omwille van u en van hen die uit u voortgekomen zijn,
 nu spreekt en met gezag de geboeiden beveelt:
 'Treedt naar buiten',
 en tot hen die zich in het duister bevinden:
 'Wordt verlicht',
 en tot hen die neerliggen : 'Ontwaakt'.
 Ik beveel u: ontwaak, slaper;
 daarvoor immers, om in de onderwereld geboeid vast te zitten,
 heb Ik u niet gemaakt.

Sta op uit de dood, Ik ben het leven voor de doden.
 Sta op, maaxsel van mijn handen,
 sta op evenbeeld, gij die naar mijn beeld gemaakt zijt.
 Sta op, laten we hier vandaan gaan.
 Gij zijt immers in Mij, en Ik in u:
 wij zijn één persoon, ondeelbaar.

* **Epifanius (toegeschreven)** Hom. In sancto et magno Sabbato: PG 43, 439.451.462-463
 In Getijdenboek lectionarium dl 2 jr 2,(Veertigdagentijd en Paastridium), blz 184
UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem