

Homilie van de heilige Augustinus (+ 430) *

Was Thomas geen mens?

Een van de leerlingen, een mens uit de menigte om zo te zeggen?

Zijn broeders zeiden hem: 'We hebben de Heer gezien!'

En hij:

Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie

en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken

en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven'.

De evangelisten brengen dit nieuws en gij gelooft het niet?

De wereld heeft geloofd en de leerling gelooft niet?

Er wordt over hen gezegd:

'De klank van hun stem is over het aardrijk gegaan
en tot het einde der wereld hun roep' (Ps. 19,5)

Hun woorden werden verspreid,

zij zijn doorgedrongen tot het uiteinde der aarde en de hele aarde heeft geloofd.

Alle leerlingen samen brengen het nieuws tot die ene die niet gelooft.

Hij was er nog niet, die dag die de Heer heeft gemaakt.

De duisternis lag nog over de afgrond.

Diep in zijn mensenhart heerste nog de duisternis.

Laat Hij nu komen, laat komen de Bron van de deze dag,

laat Hij met geduld, met zachtmoedigheid, zonder toorn,

als een geneesheer zeggen: 'Kom, kom en raak Mij aan en geloof'.

Gij hebt verklaard:

'Als ik niet aanraak, als ik niet mijn vinger kan steken in de plaats van de nagelen,
dan zal ik niet geloven.

'Kom, raak aan, 'steek uw vinger erin en wees niet langer ongelovig, maar gelovig'.

'Kom en steek uw vinger erin.

Ik kende uw wonden en heb voor u mijn littekens bewaard.'

Door zijn hand in de zijde te leggen kan hij zijn geloof aanvullen.

Wat is immers de volheid van het geloof?

Niet te geloven dat Christus alleen maar mens is,

ook niet te geloven dat Christus alleen maar God is,

maar geloven dat Hij mens *én* God is: dat is de volheid van het geloof,

want 'het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond' (Joh. 1,14)

Het Woord heeft verduurd dat zijn vlees aan het kruis werd gehangen,

het Woord heeft verduurd dat nagels in zijn vlees werden geslagen,

het Woord heeft verduurd dat zijn vlees met een lans werd doorstoken,

het Woord heeft verduurd dat zijn vlees in een graf werd neergelegd,

het Woord heeft zijn vlees doen herrijzen,

Hij heeft zijn vlees aan zijn leerlingen getoond,

Hij heeft het door hun handen laten betasten.

Zij betasten het en roepen uit: 'Mijn Heer en mijn God!'

Zie 'dit is de dag die de Heer heeft gemaakt' (Ps. 118,24)

* Augustinus, *Sermo* 258,3 Bonheiden kerkvaderteksten nr. 7