

**Homilie van Pseudo- Fulgentius\***

Ik was blind en zat te bedelen langs de weg.  
 Maar mijn ogen zijn opengegaan toen Hij  
 die de Weg, de Waarheid en het Leven is, voorbijging.  
 Ik ben het, ja ik; ik verberg niet dat ik blind was,  
 om zo de genade van de genezing te verkondigen.  
 Ik werd genezen op een precieze plaats.  
 Ik verklaar met het licht uit de hemel  
 dat het Christus is die mij het gezicht heeft teruggegeven.  
 Ik zeg het ronduit, ik schaam mij niet.  
 Het is nu juist zijn Blijde Boodschap om het licht terug te geven aan blinden.  
 Moogt ook gij de liefde van de Geneesheer ontvangen,  
 gij die vraagt wie Hij is.  
 Hij heeft met zijn speeksel slijk gemaakt  
 daarmee mijn ogen bestreken en mij naar de vijver gezonden.  
 Mijn ziende blik getuigt van wat ik ontvangen heb.

‘Wat ge zegt , is ongehoord.  
 Wij weten dat de ogen van een blinde nooit met slijk geopend worden.’  
 ‘Ge zegt de waarheid, want ge kent niet wat ge niet hebt gezien.  
 Ik ken Hem, ik die zie, die heb geloofd en gevoeld, ik die heb gezien.’

Gevecht en strijd beginnen opnieuw,  
 tot dat de genezen blinde Hem duidelijk ziet die hem de kroon zou geven.  
 ‘Spreek’ zeggen de Joden.  
 ‘Wat moet ik zeggen? Ik heb het u al gezegd, wat wilt nog horen?  
 Ge zult me niet scheiden van het Licht.’  
 Wat een prachtige verdediger! Hij verdedigt zich zelfs vóórdat hij gelooft.  
 Hij heeft gestreden, gepleit, overwonnen  
 en is zonder kroon heengegaan, omdat de Heer hem zelf wilde kronen.

De Heer zegt:

‘Gij ontdekt Mij met uw ogen, ge ziet de buitenkant, denkt ge ook de binnenkant te zien?  
 Ge ziet Me daar waar Ik Mij aan u vertoon. Kunt gij in Mij de Onzichtbare ontdekken?  
 Uw ogen tonen u dat Ik een mens ben, tonen zij u dat Ik het mensgeworden Woord ben?  
 Geloofst gij in de Zoon van God?’  
 ‘Heer, wie is dat, dan zal ik in Hem geloven.’  
 ‘Ik ben het, Degene die met u spreekt.’  
 ‘Ik geloof, Heer. Ik ben mij bewust van uw majesteit,  
 ik heb het licht ontvangen dat de natuur mij geweigerd had.  
 Ik heb uw stem gehoord, ik herken uw glorie.  
 Ik geloof, Heer.’  
 En hij wierp zich voor Hem neer in aanbidding.  
 Hij heeft aanbeden wat hij heeft gezien,  
 en geloofd in wat hij met zijn geest inzag.  
 Hij heeft het licht dat hij ontvangen had, aanbeden en de Heer dank gebracht.  
 Zoals de profeten heeft hij gezegd:  
 ‘In U is de bron van het leven, in uw licht zien wij licht.’ (Ps. 36,10)