

## Uit een encycliek van de heilige Paus Johannes Paulus II († 2005) •

Het Paasmysterie is Christus zelf  
op het hoogtepunt van de openbaring  
van het onbegrijpelijke mysterie van God.  
Dan worden de woorden in de zaal van het Laatste Avondmaal  
volledig vervuld:  
"Wie Mij ziet, ziet de Vader." (Jh.14,9).

Want Christus,  
die door de Vader "niet gespaard" (Rm.8,32) is  
omwille van de mens  
en die in zijn lijden en kruisdood  
geen menselijke barmhartigheid ondervonden heeft,  
heeft in zijn verrijzenis de volheid van liefde  
die de Vader voor Hem en in Hem voor de mensen koestert,  
duidelijk gemaakt.  
Hij is geen God van doden maar van levenden." (Mc.12,27)

Daar heeft Christus  
de God van de barmhartige liefde duidelijk aangewezen,  
juist omdat Hij het kruis aanvaard had  
als de weg naar de verrijzenis.  
Daarom worden, als wij ons  
het kruis van Christus en zijn lijden en dood herinneren,  
ons geloof en onze hoop  
op de Verrezenen gericht;  
op die Christus met name  
die "in de avond van die eerste dag van de week...  
in hun midden ging staan"  
in de zaal van het Laatste Avondmaal,  
"de verblijfplaats der leerlingen."  
Toen "blies Hij over hen en zei:  
'Ontvangt de heilige Geest.  
Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven,  
en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.'" (Jh.20,19-23)

Ziedaar de Zoon van God,  
die in zijn verrijzenis ten diepste  
de Hem bewezen barmhartigheid gevoeld heeft,  
namelijk de liefde van de Vader,  
die machtiger is dan de dood.

---

• **H.. Johannes Paulus II** Encycliek "Dives in misericordia" §8  
(© Stichting Verkondiging, Roermond © Libreria Editrice Vaticana) ( *bij Jh. 7,1-2.10.25-30*)