

Homilie van de zalige Ogerius van Lucedio(+ 1214) *

Jezus kwam op de leerlingen toe, omdat de Heer dicht bij harten is, die in verwarring zijn.
'Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen.'

Het menselijk bewustzijn, overtuigd van eigen zwakheid,
wordt afgeschrikt door de onuitsprekelijke heerlijkheid van zo'n zoetheid.

Als ze de Heer herkend zouden hebben,
hoe groot zou hun vreugde dan wel niet geweest zijn?

Hoe zouden wij onszelf niet verheugen
als we Hem van dichtbij zouden zien, in de schoonheid die Hem eigen is?
Wie zou niet naderen?

Wat zeg ik, wie zou niet rennen en zijn voeten omklemmen?

De ogen van de leerlingen waren dus gesloten
omdat de Heer het uiterlijk van een pelgrim had aangenomen.

Wanneer wij Hem elke dag op het altaar zien onder de gedaante van brood en wijn,
dan woont Hij bij ons, maar in een uiterlijke gedaante die Hem vreemd is.

Jezus zei hun:

'Wat is dat voor een gesprek dat gij onder weg met elkaar voert
en waarom zijt ge zo bedroefd?'

Deze vraag wil de liefde aanwakkeren. Ze valt in het hart als olie op het vuur.

Deze vreemdeling die hun vraagt wat het onderwerp is van hun droevige gesprek,
brengt hun diegene in herinnering die ze zozeer bemind hadden en nog beminnen.

Hun smartelijke tederheid wordt groter
en de halfdode liefde die voortkomt uit een klein vuurtje
om in een grote oven te vallen, komt uit hun hart.

'Wat is dat voor een gesprek?'

Denkt u dat de leerlingen in die woorden van de pelgrim
niet de zoetheid van Gods liefde hebben gevoeld?

Hun diepste innerlijk wordt bewogen
en de liefde die ze vroeger voor Jezus hadden gevoeld, leeft weer op.

O Jezus! Gij troost degene die Gij bedroefd om uw afwezigheid aantreft,
zoals de Schrift zegt in het Hooglied:

'Hij ziet door het venster en kijkt door de tralies naar binnen'. (Hgl. 2,9)

Een van hen die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem:

'Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?'

Jezus antwoordde hun: 'Wat dan?'

Dit is niet de vraag van iemand die niet op de hoogte is, maar veeleer welwillendheid
voor de situatie van de leerlingen, een echo van hun smart.

'O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof
aan alles wat de profeten gezegd hebben!

Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?'

Deze woorden lijken voort te vloeien uit de meest tedere liefde.

Het is een nieuwe wijn die de oude vaten doet breken
en die voortkomt uit een innige liefde.

De Heer geeft kracht aan zijn stem
zodat zijn woorden lijken op een hamer die steen stukslaat,
en zodat zijn woorden een vuur zijn zoals de profeet Jesaja getuigt. (Js 23,29)

* Ogeris van Lucedio, Preek voor de 2^e weekdag van Pasen