

**Uit: Marcus door Ben Hemelsoet († 1999)\***

Het Evangelie van Marcus, het tweede Evangelie,  
 is het enige evangelie  
 dat de naam evangelie in zijn schild voert.  
 Het woord ‘evangelie’ kan worden vertaald met  
 ‘blijde mare’, een ‘blijde boodschap’, ‘vreugdeboodschap’.  
 Met deze vertaling is uiteraard nog niets gezegd  
 over de inhoud van de vreugdeboodschap.  
 Het woord,  
 zoals het aan het begin van Marcus staat geschreven,  
 wortelt in de profetische verkondiging  
 van het troostboek van de profeet Jesaja (Jes. 52,7):  
 “Hoe liefelijk zijn op de bergen  
 de voeten van degene die het goede boodschapt,  
 die de VREDE doet horen;  
 van degene die goede boodschap brengt van het goede,  
 die HEIL doet horen  
 van degene die tot Sion zegt: úw God is KONING! “  
 De betekenis en inhoud van het woord ‘Evangelie’  
 kan vanuit déze tekst verduidelijkt worden:  
 Vrede en Heil bereiken hun hoogtepunt,  
 als tot Sion gezegd kan worden: uw God is koning.

Het begin van de blijde boodschap  
 gaat hand in hand met ‘gelijk geschreven staat’.  
 Die twee woorden ondersteunen elkaar, zij leggen elkaar uit.  
 Het mag ook beduiden dat, wat geschreven staat bij de profeet Jesaja,  
 de grondslag en het fundament is van hetgeen Marcus wil schrijven.  
 De spreuken en visioenen van de profeet,  
 de troost die hij in zijn zangen zingt,  
 gaan aan het verhaal van Marcus vooraf,  
 zij maken het verhaal van Marcus mogelijk.  
 Die profetieën zijn het beginsel voor wat hij wil schrijven,  
 dat het ‘gelijk het geschreven staat’,  
 ook zo is geschied. Daar gaat het om!

En daarom is het begin van zijn evangelie:  
 gelijk het geschreven staat bij de profeet.  
 Dit ‘begin’ waarvan de evangelist schrijft,  
 maakt de Nieuwtestamentische literatuur  
 tot een buitengewoon fenomeen,  
 want nergens wordt zo gesteund op hetgeen geschreven staat.  
 Dit beginsel staat borg voor de eenheid van de beide testamenten,  
 dit behoedt het geheim van de eenheid van de Schriften  
 en zo wordt het mysterie van de enige Naam van God op aarde gedragen.

---

\* B. Hemelsoet, Marcus, Verklaring van een Bijbelgedeelte. J.H. Kok- Kampen 1977. ISBN 90242 2373-3. blz 5-6