

Homilie van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan (+ 397) *

Laten we stoutmoedig naderen tot Jezus, onze Verlosser.
 Laten we ons stoutmoedig voegen bij de vergadering der heiligen,
 de raad der rechtvaardigen.
 Want wij gaan naar hen die onze broeders en zusters zijn,
 naar hen die ons het geloof geleerd hebben.
 Moge zo het geloof ons te hulp komen en onze erfenis behoeden,
 zelfs als onze werken te kort schieten.
 De Heer zal het Licht van allen zijn
 en dat het ware Licht dat elke mens verlicht straalt voor allen.
 Wij zullen gaan daar waar de Heer Jezus plaatsen voor zijn dienaars heeft bereid, opdat
 ook wij zijn waar Hij is, want dat is zijn wil.
 Wat zijn die plaatsen?
 Luisteren we naar Hem. 'In het huis van mijn Vader is plaats voor velen.'
 En Hij zegt ons wat Hij wil:
 'Ik keer terug en zal u opnemen bij Mij, opdat gij zult zijn waar Ik ben'.
 Maar, zult gij mij zeggen, zo sprak Hij alleen maar tot zijn leerlingen,
 want het is aan hen alleen dat Hij die vele plaatsen belooft.
 Hoe kunt gij de doeltreffendheid van het Woord van God in twijfel trekken?
 Voor Christus is willen, verwezenlijken.
 Hij heeft toch de plaats en de weg getoond toen Hij zei:
 'Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend'.
 De plaats is de Vader.
 De weg is Christus, zoals Hij zelf heeft gezegd:
 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
 Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.'
 Laten we dus die Weg opgaan, laten we ons aan die Waarheid hechten,
 laten we het Leven volgen.
 De weg is dat wat ergens heenleidt,
 de waarheid is dat wat bevestigt,
 en het leven is dat wat zichzelf wegschenkt.
 En opdat wij goed zouden begrijpen wat Hij wil, voegt Hij er later aan toe:
 'Vader, Ik wil dat zij die Mij gegeven hebt, met Mij zijn waar Ik ben,
 opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen'. (Joh. 17,24)
 Het is mooi om te zien dat wat Hij eerder heeft beloofd, nu vraagt.
 Omdat Hij eerst beloofd had en nu vraagt, en niet omgekeerd,
 zien we dat Hij belooft als Heer van de gave, bewust van zijn macht.
 En daarna vraagt Hij aan de Vader als vertolker van filiale liefde.
 Eerst belooft Hij opdat gij zijn macht erkent.
 Daarna vraagt Hij opdat gij zijn liefde voor de Vader zoudt kennen.

Heer Jezus, wij volgen u.
 Maar roep ons opdat wij U volgen, want zonder U kan niemand tot U opgaan.
 Want Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.
 Gij zijt ook onze hulp, ons geloof en ons loon.
 Neem hen aan die U toebehoren, Gij die de Weg zijt.
 Sterkt hen, Gij de Waarheid. Schenk hun het leven, Gij die het Leven zijt.

* **Ambrosius**, Over het goed van de dood, 12, 52-55, CSEL 32,747s, Les Pères commentent l'Évangile, 42
UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem