

**Uit een werk van Louis Bouyer († 2004)\***

Het symbool van de wijnstok  
was de Joden niet onbekend.  
In het Oude Testament werd het regelmatig gebruikt  
om het Godsvolk aan te duiden  
en tevens de zorgende liefde  
waarmee God zijn volk omringde.  
Jezus verklaart niet alleen  
dat Hij verenigd is met de zijnen,  
maar dat Hij één is met hen.  
Hij is niet enkel de bron van hun leven,  
maar zij leven slechts  
als zij opgenomen zijn in Hem,  
zó dat ze met Hem  
slechts één levend organisme vormen.  
Dit is de tegenhanger van Paulus' leer over de Kerk,  
het mystiek lichaam van Christus:  
zoals hoofd en ledematen  
niet kunnen gescheiden worden,  
zo ook Jezus en de zijnen niet.

In de woorden: 'Ik ben de ware wijnstok'  
is er geen sprake meer  
van twee elkaar aanvullende elementen,  
maar van één enkele goddelijke persoon,  
die zijn menswording voortzet  
vanuit de wijnstok die de mens Jezus is,  
naar de ranken toe:  
en de levende eenheid van dit alles vormt,  
naar het zo mooie woord van Augustinus  
'de totale Christus', hoofd en ledematen.  
Alleen door Jezus  
wortelt de wijnstok in het hart van Gods leven,  
maar dat leven van God  
breidt zich uit in de meest verwijderde ranken.  
In Jezus heeft het zijn bron,  
maar die bron welt slechts op,  
opdat allen eruit zouden putten.  
Toen Christus mens werd  
beoogde Hij slechts één doel:  
de zijnen in zijn liefde te vestigen,  
zoals Hij in de liefde van de Vader is.

---

\* Louis Bouyer, *Le quatrième Evangile Tournai*, Casterman 1955, 203-205 (*bij Jh 15,1-8*)  
UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem