

Uit een preek van de heilige John Henri kardinaal Newman († 1890)*

De apostelen hadden niet begrepen,
 dat lijden de weg is naar de heerlijkheid,
 en dat niemand op Christus' troon kan plaats nemen,
 als hem niet eerst overkomt
 wat Christus is overkomen.
 Deze les wilde Hij hen inprenten,
 opdat zij de geest van het evangelie
 niet verkeerd zouden begrijpen:
 Moest de Messias dat alles niet lijden
 om in zijn glorie binnen te gaan? (Luc.24,26)
 Nu waren de apostelen in staat zich te verheugen
 om wat hen voordien nog in de war had gebracht.
 Zij begrepen de belofte van de H. Schrift:
 Wie overwint,
 hem zal Ik naast Mij plaatsen op mijn troon,
 zoals Ik zelf heb overwonnen
 en met mijn Vader zetel op zijn troon (Apok.3,21).

God houdt alles in handen.
 Hij kan ons sparen;
 Hij kan ons ook beproeven.
 Vaak spaart Hij ons
 - mocht Hij het ook verder doen-,
 maar ook worden wij beproefd.
 Op de een of andere manier
 wordt iedereen beproefd.
 Vroeg of laat brengt ieder leven
 smart en kommer en beproeving.
 Zo is het nu eenmaal, en hoe vroeger wij dat
 als een wet van ons christelijk leven leren zien,
 hoe beter.
 Het ene geslacht volgt het andere op.
 Zij komen en gaan als de bladeren.
 En in dit alles is een wet te bespeuren.
 Eerst worden mensen beproefd,
 om nadien te triomferen.
 Eerst worden zij vernederd,
 om nadien verheven te worden.
 Eerst moeten zij de wereld overwinnen,
 om daarna
 in de heerlijkheid van Christus te komen.

* John Henri Newman, Preken in Mens en God, Jecta 1972, blz. 185-187.
 Par. And Plain Sermons VI, 16, 121-131 (bij Jh 15, 18-21)
 UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem